



## Nieuwsbrief

Nummer 2 | 19 september 2024

### Agenda

Do 19-09	Ouderavond klas 5
Di 24-09	Keramiekavond, 20.00 uur
Wo 25-09	Ouderavond klas 3
Vr 27-09	Michaëlsfeest
Wo 02-10	Ouderavond klas 2
Vr 04-10	Studiedag
vr 18-10	Studiedag
Ma 28-10 t/m	
Vr 01-11	Herfstvakantie

Beste ouders/verzorgers,  
Wat kunnen we deze week genieten van een prachtige nazomer. En toch nadert de herfst. Bij een rondleiding deze week voelde ik in de kleutertuin de spinnendraden in mijn gezicht. Het opwarmen van de dag vraagt wat meer tijd en de avonden zijn koeler. En hier en daar verkleuren onmiskenbaar de bladeren. Het afscheid van deze zomer is onherroepelijk en ieder nadeel heeft zijn voordeel.

De Herfstfeesten komen er namelijk weer aan! Zoals jullie weten, vieren we die op de vrijeschool vol passie. Volgende week vrijdag trappen we af met het Michaëlsfeest. Ik verheug me al op de draak die onder tromslagen het schoolplein op schommelt. Dreigend en kolderiek tegelijk. En vooral indrukwekkend. Met name de jongere leerlingen worden er stil van en zullen weer met grote ogen kijken hoe een koene ridder, als altijd, de draak verslaat. In deze Nieuwsbrief is van alles te lezen over de achtergrond van het Michaëlsfeest.

Over achtergronden gesproken: vanaf dit schooljaar zijn mobieltjes voor leerlingen op basisscholen gewoon niet meer toegestaan. Dat gold al voor veel vrijescholen en nu geldt het landelijk voor het gehele primair onderwijs. Ook wat dit betreft waren we onze tijd al vooruit. Uitzondering geldt voor mobieltjes die écht nodig zijn in het leerproces, maar daarvan is bij ons geen sprake. Geen leerlingen met mobieltjes dus onder schooltijd.

Geen wettelijk verbod, maar een schoolkeuze, betreft het omgaan met spaaracties van supermarkten. Over het wel of niet toestaan van ruilacties op schoolpleinen onder schooltijd kun je veel voors en tegens bedenken. Al die argumenten zal ik jullie besparen. Wij kiezen er voor het niet te doen. De nu actuele dierenplaatjes van een landelijke grootgrutter kunnen naar hartenlust geuild worden buiten schooltijd.

Het woord schooltijd doet een belletje rinkelen: tijd voor een compliment. De eerste schoolweken komen veruit de meeste leerlingen prachtig op tijd! Dat is meer dan fijn, omdat het helpt de dag in

de klas gezamenlijk, snel en soepel te starten. Zeer regelmatig zie ik leerlingen één minuut na half negen al geconcentreerd aan het werk.

Dan kan het wel een beetje storend werken als ouders nog in school zijn. Soms is dat logisch en ben je natuurlijk van harte welkom. Bijvoorbeeld als je komt assisteren in de klas of als je later op de dag een ziek kind komt ophalen. In andere situaties vraag ik jullie graag je kind op het plein los te laten, letterlijk en figuurlijk. De kleuters en de klassen 1, 2 en 3 gaan met hun leerkracht naar binnen, de klassen 4, 5 en 6 doen dat zelfstandig.

Ook vóór schooltijd wandelen ouders met of zonder hun kind soms de school al in. Dan zijn we als teamleden echter met elkaar in gesprek en delen we ook wel privacygevoelige informatie. Probeer deze bezoeken daarom ook vóór schooltijd tot een minimum te beperken. Dat draagt echt bij tot rust in de school en helpt ons ons als team bij onze voorbereiding op de dag.

En heb je echt een belangrijke melding voor de leerkracht? Dan kun je de leerkrachten digitaal bereiken of je kind een briefje meegeven. En eventueel de leerkracht op het plein even aanspreken, hoewel de leerkrachten op dat moment vooral focussen op hun leerlingen.

Op het schoolplein staan inmiddels drie prachtige nieuwe bankjes, vakkundig geplaatst door Arnold en betaald uit de opbrengst van de bazaar in april. Binnenkort is ook het kleuterplein aan de beurt. Zo blijven we actief om de Parcival tiptop te houden.

Hartelijke groet,  
Frank Merten.



## Oproep

Tijdens de bazaar zijn bij de verloting twee kaartjes ter beschikking gesteld voor een concert tijdens Kamer Muziek Festival Hoorn.

Zouden de winnaars van deze kaartjes contact willen opnemen via emailadres [brungercj@outlook.com](mailto:brungercj@outlook.com) om e.e.a. nader af te spreken?

## Michaël en het oogstfeest

De dagen worden korter. De levenskrachten van de natuur op het noordelijk halfrond keren, na hun uitbundige bloeitijd, weer langzaam naar binnen in de aarde en de herfst doet zijn intrede. Het herfstfeest vieren we rondom de herfstevening (21 september). Dag en nacht gelijken zich in lengte. Vanaf nu wordt het donkerder. De grote oogsttijd is aangebroken en een tijd van dankbaarheid, moed, evenwichtigheid en het gevecht met draken staat voor de deur.

## Herfstfeest

De herfstfeesten zo eind september zijn vanuit verschillende blikrichtingen te bekijken. Sinds 813 na Christus besloot de Katholieke Kerk dat 29 september de feestdag zou worden van aartsengel Michaël. Het altaar in de kerk is versierd met geschenken als dank voor wat God dit jaar geschonken heeft: de oogst die het de mensen mogelijk maakte om met genoeg voeding door de donkere wintertijd heen te komen.

De joodse familie viert rond diezelfde tijd Jom Kippoer, het feest van vergeving waarin stilgestaan wordt bij de zonden.

Wat moet ik beter doen, welke draken moeten verslagen worden, welke zondebok moet de woestijn in? De levensoogst van het afgelopen jaar wordt in ogenschouw genomen en de hoop is gevestigd op een jaar van vergeving en zegening van God.

Het gezin dat zich verbindt met de natuur (religie) viert mabon. Vol dankbaarheid wordt stilgestaan bij de oogst en niet alleen de oogst van het land is daarbij belangrijk, ook de oogst op het levenspad vraagt tijd om bij stil te staan.

## Michaël en de draak

En er is natuurlijk nog meer.... maar hoe mooi om te zien dat de herfsttijd oproept tot dankbaarheid, evenwichtigheid en moed om de goede wegen te bewandelen in het leven. Misschien maakt het daarbij niet eens uit hoe je het feest noemt. Op de meeste vrijescholen noemen we dit feest wat al die bovenstaande aspecten in zich heeft het Michaëlsfeest. Een naam die soms wat verwart met de viering in de kerk. De viering op vrijescholen staat in het teken van de symbolische verhalen van Sint Joris en de draak. We gaan moedig de strijd aan met draken en natuurlijk zingen we samen de mooiste Michaëlsliederen.

‘Michaël, Michaël met uw lichtend zwaard, schenk ons kracht, geef ons macht, goed te doen op aard!’

Michaël, Sint-Maarten en Sint-Nicolaas zijn de 3 heiligenfeesten van de herfsttijd. Zij staan alle drie symbool voor innerlijke kwaliteiten die in de mensen kunnen groeien. Michaël staat voor dankbaarheid, evenwichtigheid en de moed om een zuiver innerlijk te ontwikkelen door de juiste keuzes te maken. Sint-Maarten staat symbool voor de offerbereidheid en Sint-Nicolaas voor het kunnen geven en zelfreflectie.

Michaël is de engel die samen met de engelen in het hemelrijk het grote gevecht leverde tegen de draak/slang. Het wilde dier dat uit de hemel verdreven werd, staat symbool voor de duivel (Lucifer) en het kwaad van de wereld dat bevochten dient te worden. Opvallend is dat de draak niet wordt gedood, maar getemd. Michaël inspireert ons om ook onze moed te verzamelen om het gevecht aan te gaan met onze eigen draken en de wereldse draken die bevochten dienen te worden. Door in ons bewustzijn wakker te worden, kunnen we het kwaad in de wereld, de lafheid en het egoïsme overwinnen, zodat we ons kunnen voorbereiden op het nieuwe licht met Kerstmis (de zonnewende/geboorte van Christus) dat gaat komen.





Op schilderijen is Michaël vaak afgebeeld met een zwaard en een weegschaal. Met het zwaard overwint Michaël de draak en met de weegschaal weegt hij het goede en het kwade tegen elkaar af. De weegschaal wijst ons ook de weg van het evenwicht. Een evenwicht op het gebied van alle uitdagingen die het leven ons te bieden heeft. Maar juist in deze tijd van de ontwikkeling van de mensheid is het evenwicht van Michaël wellicht extra gevraagd. In een wereld waar aan de ene kant mensen zich laten meeslepen door hun emoties, egoïsme en bijna zwevend opgaan in hun spirituele droomwereld en waar aan de andere kant mensen verhard en verkrampen in materialistische zekerheden, is een gulden middenweg helpend.



## Sint Joris en de draak

Naast de verhalen rondom de aartsengel Michaël, zijn er ook de heldenverhalen van ridder Joris. Hij levert op aarde dezelfde strijd als Michaël dat doet in de hemel. Een woeste draak maakt het de mensen onmogelijk om in vrede te kunnen leven, zelfs een prinses moet geofferd worden. Ridder Joris trekt heel moedig ten strijden. Hij overwint de draak en bevrijdt de prinses.

De prinses staat symbool voor de reine ziel die in de mensen behouden moet blijven. Michaël en Sint Joris leren ons moedig te zijn. Daarnaast is onze wilskracht gevraagd; wilskracht die in deze tijd van het jaar nodig is om ons goed voor te bereiden op de donkere dagen van het jaar. Dagen die gepaard kunnen gaan met eenzaamheid, innerlijke verstarren en winterse zwaarmoedigheid. Om een tegenkracht te bieden tegen deze zwaarte, is het nodig ons innerlijke vuurtje aan te wakkeren. Het groeiende aantal kaarsjes dat we aansteken gedurende de herfsttijd op weg naar kerstmis, staat symbool voor ons groeiende innerlijke licht.

Voor jonge kinderen is het drakenthema soms een beetje te spannend. Om die reden is er in peuter- of kleuterklassen tijdens de Michaëlstijd meer aandacht voor het oogstfeest. Verschillende gewassen worden van het land gehaald en de aarde bereidt zich langzaam voor op de wintertijd.

Veel moed en daadkracht gewenst voor een dankbaar Michaëlsfeest!

*Bewerking van bron: <https://everydaymommyday.com/michaelsfeest>*



## Parcival in Herfststferen





## Keramik van klas 2



Bordtekening in klas 3



# Klas 1



In de bewegende 1<sup>e</sup> klas zijn de kinderen in de maandstand hard aan het werk aan de draaktekening. De letters i, k, m, s, p, aa en r hebben ze al geleerd. Ook spelen ze regelmatig ganzenbord na het rekenen.

En ze eten regelmatig hun broodje lekker buiten in het zonnetje.



### **Ziekmelden leerling**

U meldt uw kind ziek via de mail:  
[info@parcival-hoorn.nl](mailto:info@parcival-hoorn.nl) of u spreekt de  
voicemail in: 0229-231011.

U kunt uw kind voortaan ook ziekmelden via  
de Parro app.

### **Leerling gegevens gewijzigd?**

Nieuw telefoonnummer? Nieuw mailadres? Of  
misschien verhuist?

Geef uw nieuwe contactgegevens zo snel  
mogelijk door aan de administratie van school,  
[info@parcival-hoorn.nl](mailto:info@parcival-hoorn.nl)

Zo houden wij samen onze gegevens up to date  
en kunnen we u te allen tijde bereiken.

### **Aanmeldingen voor de kleuterbouw**

Wij kunnen helaas geen kleuters meer aannemen voor de schooljaren 2024-2025 en 2025-2026. De  
kleuterklassen zijn vol. Kleuters die aangemeld worden voor het schooljaren 2024-2025 en 2025-2026  
komen helaas op de wachtlijst.

Nog niet eerder in het 47 jarig bestaan van de school hebben wij zoveel aanmeldingen ontvangen.  
Dat betekent dat onze lijsten met toekomstige leerlingen al zo vol zijn dat wij op dit moment alleen  
nog kleuters die geboren zijn na 1 november 2022 op de lijst kunnen zetten. Kinderen geboren voor  
die datum moeten op de wachtlijst geplaatst worden. Dit geldt helaas ook voor broertjes en zusjes.  
Die krijgen wel voorrang op de wachtlijst. Het is dus zaak uw kind zo snel mogelijk aan te melden.

Helaas moeten wij veel ouders teleurstellen. Dat betreuren wij zeer.

Uiteraard kunt u uw kind op de wachtlijst laten zetten. Wij nemen dan contact met u op zodra er een  
plaatsje vrijkomt. Het benodigde formulier vindt u op onze website:  
<https://www.parcival-hoorn.nl/contact/aanmeldingsformulier>

In de klassen 2 t/m 5 is nog wel plaatst voor enkele nieuwe leerlingen.



## VACATURE

Verstopt tussen de vijfde en zesde klas, zit peutergroep de Poort.  
Voor deze peutergroep zijn wij op zoek naar

### een enthousiast 'juffie' (pedagogisch medewerker)

die ons team wil komen versterken.

Peutergroep de Poort sluit aan bij de visie van de school.  
Kom jij mee kaboutert Wobbel wakker maken?

- Je werkt met kinderen van 2 tot 4 jaar.
- Je bent twee ochtenden per week beschikbaar (ma/vrij). Indien gewenst kun je je uren aanvullen bij de BSO.
- Je werkt in een klein team met twee andere juffies, vrijwilligers, huishoudelijk medewerker en een stagiaire.
- De Poort is een VVE-locatie. Wij werken met een antroposofische VVE-methode.

Peutergroep de Poort in een paar steekwoorden:



Wij spelen buiten in weer en wind



We werken met natuurlijke materialen



Wij leven met de seizoenen



Wij zijn op zoek naar jou!



Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Neem dan contact op met Myrthe of loop een keer binnen bij de Poort. ([mvandenbosch@kinderopvangwestfriesland.nl](mailto:mvandenbosch@kinderopvangwestfriesland.nl))



**WEES WELKOM!**

# **HERFSTMARKT**

## **VRIJE SCHOOL KLEVERPARK**

MUZIEK – KINDERACTIVITEITEN – KRAAMPJES –  
VERHAALLOKAAL – POPPENSPEL – RESTAURANT

**EN NOG VEEL MEER!**

**ZATERDAG 5 OKTOBER 2024**  
**11:00-15:00 UUR**  
**WOUWERMANSTRAAT 49A, HAARLEM**

**INSPIRATIE • VERBINDING • ONTMOETING**



# Wintermarkt

Rudolf Steinerschool Haarlem

**Maandag 18 november**  
**19.00-21.30 uur**

(Houten)  
speelgoed

Boeken

Seizoenstafel

Wollen kleding

Cadeautjes

Restaurant

En nog veel  
meer

Alleen voor Volwassenen  
Rudolf Steinerschool – Engelandlaan 2 Haarlem  
[wintermarkt@rss.nl](mailto:wintermarkt@rss.nl)