



*We zijn weer begonnen!*

Beste ouders/verzorgers,

Wekkers rinkelen weer. Lunchtrommels worden gevuld. Óp naar de Nachtegaal! 's Middags en 's avonds zijn er de enthousiaste verhalen over juf of meester. Kortom, we zijn weer begonnen! Heerlijk, weer het vertrouwde ritme van school. En daarnaast nog even lekker nazomeren.

Een mooie periode van het jaar, vind ik.

De start van schooljaar 2024-2025 was maandag als altijd magisch en ontroerend: als oudste kleuters door de boog van de leerlingen van klas 6 en dan als eersteklasser weer tevoorschijn komen. Het liet ouders en ook onze kleuterleerkrachten niet onberoerd. Daarna gaven alle juffen en de meester acte de préséance. Ieder vertelde op eigen wijze wat hun leerlingen dit jaar te wachten staat. En dat is weer heel wat moois en interessants.

Geen wonder dat de vrijescholen in Nederland groeien als kool. Ons veelzijdige, kunstzinnige onderwijs spreekt steeds meer ouders aan. Bij ons leidt dit tot wachtlijsten bij de kleuters. Maar...in de klassen 2 t/m 5 hebben we nog wel wat plekjes vrij. Zegt het voort. Instroom in klas 6 doen we in principe niet meer.

Instroom van leerkrachten blijft landelijk een serieus probleem. Kranten stonden er ook nu weer vol van. Gelukkig stáát de formatie op de Parcival. Maar, eerlijk is eerlijk, zodra er griep gaat rondwaren, zullen jullie merken dat het ook op de Parcival gaat piepen en kraken. Wat dat betreft gaat het bij ons hetzelfde als overal in het land. Goed om jullie aan het begin van het schooljaar weer even mee te nemen in de stappen die ik volg bij ziekmelding van een van onze leerkrachten.

Ziekmeldingen komen uiterlijk om 7:00 uur 's ochtends telefonisch bij mij binnen. De eerst stap die ik zet is, als die er is, de duo bellen. Soms heeft dat succes. Zo niet, dan kijk ik of een andere invaller beschikbaar kan zijn. Helaas is de kans dat dit lukt vrij beperkt. Kan de klas dan verdeeld worden? Soms is dat een optie, soms niet. Het hangt onder meer van de klassengrootte af en van de dynamiek

## Nieuwsbrief

Nummer 1 | 5 september 2024

### Agenda

Ma 09-09	Ouderavond klas 6
Di 10-09	Ouderavond klas 4
Di 10-09	Keramiekavond, 20.00 uur
Wo 11-09	Ouderavond klas 1
Do 12-09	Ouderavond kleuterbouw
Do 19-09	Ouderavond klas 5
Di 24-09	Keramiekavond, 20.00 uur
Wo 25-09	Ouderavond klas 3
Vr 27-09	Michaëlsfeest
Wo 02-10	Ouderavond klas 2
Vr 04-10	Studiedag
vr 18-10	Studiedag
Ma 28-10 t/m	
Vr 01-11	Herfstvakantie

van de groep. Is ook verdeling geen optie, dan blijven de leerlingen een dag thuis. Mijn doel is het verdelen en/of het thuisblijven te beperken tot maximaal twee dagen per week.

Bij wat langer ziekte zal er daarom sprake zijn van een mix: wellicht inval, soms verdelen en dan weer thuis. In alle gevallen praat ik jullie via Parro bij over de situatie. Helaas kan dat dus wel eens rond 7:30 uur zijn. Mijn tip is in elk geval Parro in de ochtend dagelijks te checken. Soms blijkt het voor ouders dan te laat om in geval van schooluitval nog iets voor hun kind te organiseren.

Daarom bieden we als school altijd noodopvang (behalve bij geplande uitval als op studiedagen). Maar, zoals het woord al zegt, is die alleen bedoeld voor nood. De leerlingen komen dan in een andere klas en dat zal niet altijd ideaal zijn. Maar al onze leerkrachten hebben een warm hart en zullen de gastleerlingen liefdevol ontvangen.

Al onze leerlingen zijn op de schooldagen van harte welkom. Gezamenlijk starten in de klas is een belangrijk en waardevol begin van de schooldag. Het is fijn als alle leerlingen er ook zijn. Te laat komen is vervelend voor iedereen: het stoort de opmaat en het is ook voor een leerling onprettig als allerlaatste de klas binnen te komen. Als je kind tussen 8:20 en 8:25 uur op het schoolplein staat, is er nooit iets aan de hand. Dat is plezierig voor iedereen. Graag jullie medewerking.

Die medewerking vragen we de komende tijd ook op andere gebieden van jullie: het is de tijd voor allerlei inschrijffijstjes. Velen van jullie werken gelukkig enthousiast en betrokken mee, soms al jaren. Het geeft je vaak een interessant inkijkje in school en je doet een taak waarmee je de leerlingen en leerkrachten helpt. Geloof me, dat maakt endorfine aan.

Het helpen schoonhouden van de lokalen door ouders blijkt het minst eenvoudig voor elkaar te krijgen. Voor dit schooljaar wens ik dat jullie ook die taak eerlijk en evenwichtig gaan verdelen. Op een vrijeschool is het echt de bedoeling dat ouders ook enkele keren per jaar aan schoonmaak hun bijdrage leveren. Zo kunnen we gezamenlijk ons mooie gebouw een schone, gezonde en fijne plek houden voor jullie kinderen.

Als team zijn we het schooljaar uitgerust en enthousiast gestart. Wij willen er samen met jullie kinderen en jullie een fantastisch schooljaar van maken!

Hartelijke groet,  
Frank Merten.

PS: de schoolgids 2024-2025 staat al op onze website, alsmede het jaarrooster:  
[https://www.parcival-hoorn.nl/documenten/240719\\_Schoolgids\\_2024-2025.pdf](https://www.parcival-hoorn.nl/documenten/240719_Schoolgids_2024-2025.pdf)  
<https://www.parcival-hoorn.nl/agenda>

## **Aanpassing jaaragenda**

In verband met het evenement Iron Man was de datum voor het St. Jansfeest nog niet definitief. Nu wel: het wordt vrijdag 27 juni 2025.

## Leerkracht worden op een vrijeschool? Hoe mooi is dat! En het kán!

Frank heeft het in zijn stukje over een tekort aan instromers bij het onderwijs. Dat geldt ook voor de vrijescholen. Stichting Ithaka biedt zij-instromers alle kansen en mogelijkheden zich om te scholen tot vrijeschool leerkracht.

Heb je al een HBO-opleiding? Dan kun je de zij-instroom opleiding gaan doen. Werk je al als leerkracht in het reguliere onderwijs? Dan leer je alle kneepjes van de vrijeschool pedagogiek en kun je snel aan de slag op één van de Ithakascholen.

Wil je méér informatie? Kom dan naar één van onze landingsplaatsen: in Haarlem op dinsdagmiddag 17/9 om 16:00 uur en in Oudorp op woensdag 25/9. Wellicht het begin van een werkelijke wending in je biografie. Geef je op via [personeelsadministratie@vsithaka.nl](mailto:personeelsadministratie@vsithaka.nl) en krijg nadere informatie. Voel je vrij dit bericht te verspreiden.

### Ziekmelden leerling

U meldt uw kind ziek via de mail: [info@parcival-hoorn.nl](mailto:info@parcival-hoorn.nl) of u spreekt de voicemail in: 0229-231011.

U kunt uw kind voortaan ook ziekmelden via de Parro app.

### Leerling gegevens gewijzigd?

Nieuw telefoonnummer? Nieuw mailadres? Of misschien verhuist?

Geef uw nieuwe contactgegevens zo snel mogelijk door aan de administratie van school, [info@parcival-hoorn.nl](mailto:info@parcival-hoorn.nl)

Zo houden wij samen onze gegevens up to date en kunnen we u te allen tijde bereiken.

### Aanmeldingen voor de kleuterbouw

Wij kunnen helaas geen kleuters meer aannemen voor de schooljaren 2024-2025 en 2025-2026. De kleuterklassen zijn vol. Kleuters die aangemeld worden voor het schooljaren 2024-2025 en 2025-2026 komen helaas op de wachtlijst.

Nog niet eerder in het 47 jarig bestaan van de school hebben wij zoveel aanmeldingen ontvangen. Dat betekent dat onze lijsten met toekomstige leerlingen al zo vol zijn dat wij op dit moment alleen nog kleuters die geboren zijn na 1 november 2022 op de lijst kunnen zetten. Kinderen geboren voor die datum moeten op de wachtlijst geplaatst worden. Dit geldt helaas ook voor broertjes en zusjes. Die krijgen wel voorrang op de wachtlijst. Het is dus zaak uw kind zo snel mogelijk aan te melden.

Helaas moeten wij veel ouders teleurstellen. Dat betreuren wij zeer.

Uiteraard kunt u uw kind op de wachtlijst laten zetten. Wij nemen dan contact met u op zodra er een plaatsje vrijkomt. Het benodigde formulier vindt u op onze website:

<https://www.parcival-hoorn.nl/contact/aanmeldingsformulier>

In de klassen 2 t/m 5 is nog wel plaatst voor enkele nieuwe leerlingen.

## Jaaropening in de Grote Zaal

Na het onthaal van klas 1 en het zingen van het welkomstlied, vertelde juf Irene een verhaal. Daarna hebben alle juffen en meester verteld wat de kinderen dit jaar gaan leren.



**Welkom klas 1, jullie reis gaat beginnen  
Sprookjes en letters en klappen en zingen  
Schrijven, rekenen, lezen, tekenen  
Wij wensen jullie veel plezier klas 1 van Parcival**





Hoera, we zijn weer begonnen!



## Ondertussen op het Cruyffcourt



*De kinderen van klas 4, 5 en 6 zijn heerlijk samen aan het spelen en voetballen.*

## Activiteiten in onze Grote Zaal

Gedurende het hele schooljaar vinden er allerlei activiteiten plaats in onze grote zaal, 2 koren, Tai Chi lessen, Aikido lessen, dansavonden/weekenden.

Hierbij willen wij u eenmalig kennis laten maken met de gebruikers van onze Grote Zaal.

### Op maandagavond: Het Parcivalkoor

Ervaar de **KLANKKLEUREN** van het Ouder- en vriendenkoor 'Het Parcival Koor'  
- van de Parcival School! - Zing je mee?

Elke maandagavond wordt de Grote Zaal van de Parcival School gevuld met de klankkleuren van melodieën uit alle windstreken: meerstemmig, welluidend en hartverwarmend. Een balsem voor de ziel. Het is de oefenavond van het Parcival Koor.



Ik ben Maria Tomassen... al sinds 1992 dirigente van koren voor en van ouders van de Vrije School, eerst in Alkmaar en later ook in Hoorn, waarin sinds de oprichting al zó veel ouders, ex ouders, leerkrachten in zingen of hebben gezongen. Ik ben zangdocente, opgeleid in de 'Werbeck' zang, de Stemonthulling, een zangscholing op Antroposofische grondslag.

Het koor zingt met de jaarfeesten én op de voorjaars- en/of herfstmarkten voor de kinderen, ouders en de leerkrachten. Ook zingen we rond Kerst vaak Kerstconcerten voor een goed doel en geven we in het voorjaar jaarlijks een impressie van onze liederen op de landelijke Vrije School Korendagen!

Elke kooravond beginnen we met zangoefeningen om de resonantie en de vele kleuringsmogelijkheden die je stem kan hebben bij het zingen van verschillende stijlen muziek te ervaren. De zangoefeningen en de natuurlijke reflex adem vergroten de reikwijdte en dynamiek van je stem.



**Ervaringen van zangers in het koor:** "Dirigent Maria Tomassen kent de partijen en laat je het lied bijna spelenderwijs op verschillende manieren beleven en uitdrukken."

Het koor is een unieke verrijking van de school, van oudsher door ouders gevoed. Hier mogen we heel trots en zuinig op zijn."

"Ik zing nu al meer dan 10 jaar met veel plezier bij het Ouderkoor van de school. Een wonder is het om, aan de hand van Maria, elke keer de prachtigste liederen te veroveren. Steeds weer ben ik verrast hoe we eerst al aarzelend en voorzichtig van een nieuw lied proeven en dan na flink oefenen de smaak te pakken te krijgen. Samen zingen we zo een heerlijk menu bij elkaar; van zoet naar pittig, van sappig naar knapperig. Kortom een muzikale feestmaaltijd! Kom ook en schuif bij ons aan!"

**Ben je hier nieuwsgierig naar en wil je daar van mee genieten, dan ben je van harte welkom op de maandagavond om het te ervaren!**

**We zingen van 19.45 – 21.45 uur in de Grote Zaal.**

**Informatie? 06-13288651 of [mariatomassen@gmail.com](mailto:mariatomassen@gmail.com) / [info@stemonthulling.nl](mailto:info@stemonthulling.nl)**

## Op de dinsdagavond: Popkoor Hoorn



Popkoor Hoorn is een enthousiaste groep zangeressen uit Hoorn en omstreken, die graag wil uitbreiden.

Meer mannen van harte welkom! Geen stemtest of voorzingen nodig, wel enthousiasme voor popmuziek.

We zingen een eigenwijs uiteenlopend repertoire van door dirigent Klaas Kloppenburg zelf gemaakte arrangementen. Denk aan top2000, radio 2. Van de Beatles tot Nirvana, Coldplay, R.E.M., Amy McDonald e.v.a..

We vierden dit jaar ons vijfjarig bestaan!

3 september zijn we weer begonnen, op de dinsdagavond (20:00-22:00) in de prachtige Grote Zaal.

Mooie nieuwe liedjes gaan we instuderen en oude bekende staan nog op het programma.

Je bent altijd welkom om een keer te komen sfeerproeven. Stuur maar even een berichtje ([info@muziekfeestje.nl](mailto:info@muziekfeestje.nl)), dan zorg ik voor een tekstboek.

Graag tot zings,  
Klaas Kloppenburg  
[www.muziekfeestje.nl](http://www.muziekfeestje.nl)

## Op woensdagavond: Tai Chi Tao

### Tai Chi Tao en Qi Gong

Ons doel is o.a. te ontdekken hoeveel kracht er zit in zachtheid en dat soms minder meer is. Vooral waarnemen hoe intens bewuste bewegingen kunnen zijn en wat deze ongemerkt voor je houding, conditie en welbevinden kunnen betekenen.

Door middel van rustige, soepele en toch actieve bewegingen geïnspireerd door de Chinese 5-elementen leer en diverse Qi Gong vormen ontstaat, in combinatie met bewuste houding en ademhaling, rust in je denken en in je lijf, zo dat je lichaam en geest weer in balans kunnen komen.

Veel mensen ervaren vaak na korte duur prachtige „bijwerkingen“ zoals een beter immuunsysteem, beter slapen, meer energie en het beter gaan functioneren van organen.

Woensdagavond, van 19.30uur-20.30uur in de grote zaal, kosten €40,00/per maand



## Op vrijdagavond en zondagochtend: Ecstatic Dance

Elke 2e zondagochtend en 4e vrijdagavond van de maand is er een Ecstatic Dance in de sfeervolle zaal van Parcival. Ecstatic Dance is vrij dansen op jouw manier. Je laat je meevoeren door de muziek en je gevoel. Het is een perfecte manier om je uit te drukken, je hoofd leeg te maken en volledig op te gaan in het moment. Iedereen is welkom en danservaring is niet nodig!



Deze maand vieren we het vierjarig bestaan van Ecstatic Dance Hoorn: vier jaar vol magische ochtenden en avonden, met verbinding en vrijheid op de dansvloer. Ter ere van dit jubileum hebben we in september twee speciale acties: de [2<sup>e</sup> danser krijgt 50% korting](#) en met [4=8](#) geniet je van dubbel dansplezier.

Ben jij erbij, a.s. zondag 8 september vanaf 10.00 uur? We beginnen de dag weer dansend. En wie jarig is, trakteert.

Voel je welkom op de dansvloer!

Meer informatie vind je op [www.ecstaticdancehoorn.nl](http://www.ecstaticdancehoorn.nl)



## Op donderdag en zaterdagochtend: Aikido

### Aikido Centrum Hoorn

Lessen voor kinderen en Volwassenen

De lessen worden gegeven door Heike Funk 5de dan Aikikai

Aikido is een moderne vechtkunst die je helpt om de kracht van je eigen midden te ontwikkelen. Dit midden, ook wel je centrum genoemd, is essentieel voor het behouden van balans en focus, vooral in situaties waarin je onder druk staat. In Aikido leer je deze kracht te handhaven, zodat je niet alleen fysiek sterker wordt, maar ook emotioneel en mentaal.

Een belangrijk aspect van Aikido is het uitvoeren van pure acties. In tegenstelling tot veel andere vechtsporten, waar competitie en overwinning centraal staan, moedigt Aikido je aan om niet verstrikt te raken in strijd of rivaliteit. In plaats daarvan draait het om het vinden van een manier om conflicten op te lossen zonder geweld en om een harmonieuze interactie met anderen te creëren. Vanuit jouw kracht leer je verbinding te maken met de ander, of dat nu de aanvaller is of een trainingspartner. Deze verbinding is cruciaal in Aikido, omdat je de energie en beweging van de ander kunt gebruiken om zelf te bewegen en te reageren. Dit bevordert niet alleen je zelfverdedigingsvaardigheden, maar helpt ook bij het ontwikkelen van een diepere empathie en begrip voor anderen.

Met kinderen wordt Aikido op een speelse manier beoefend en zo gewerkt aan weerbaarheid, zelfvertrouwen en een goed lichaamsgevoel. Het wordt geoefend in de vorm van een rollenspel, waarbij van rol gewisseld werd (aanvaller - verdediger) Hier gaat het, zoals ook bij de volwassenen, niet om winnen en verliezen of tegen elkaar vechten. Veel meer gaat het om samen te werken en met elkaar de oplossing te vinden. De kinderen leren respect voor elkaar, samenwerken, discipline, eerlijkheid, zelfvertrouwen en in conflictsituaties stevig in hun schoenen te staan.



Iestijden:

Donderdag

16:00 - 17:00 kids 4-7

17:00 - 18:00 kids gevorderd ( vanaf 8)

20:00 - 21:00 aikido beginners

21:00 - 22:00 aikido gevorderde



**Aikido Heike Funk**

Alkmaar - Hoorn - Haarlem

Zaterdag

10:00 - 11:00 allen

Deze lessen worden gegeven in de Grote Zaal van de Westfriese Vrije School Parcival, Nachtegaal 146, Hoorn.

Website: <https://heikefunknl.blogspot.com/>

# WERELDDANS VOOR KINDEREN



Vanaf september start er een cursus werelddans voor kinderen van 6-10 jaar.  
Bij werelddans leer je op vrolijke en speelse wijze dansen uit  
allerlei verschillende landen, leer je danstechnieken en maak je kennis  
met andere culturen & muziekstijlen.

Samenwerking, muziekbeleving en ritmegevoel zijn belangrijke aspecten.  
En natuurlijk het allerbelangrijkste: met heel veel plezier bewegen!

**Vrijdag 6 september t/m 29 november**  
**(m.u.v. 4-10 en 1-11)**

**14:15 - 15:15 in de Aula van de Parcivalschool**

**€ 65,- voor 10 lessen**

**Geef je op via:**  
**Saradamen@gmail.com / 06-24928789**