



Nieuwsbrief

Nummer 19 | 4 juli 2024

Agenda

Di 16-07	Verhuizing klassen
Vr 19-07	Laatste schooldag tot 11.00 uur
Za 20-07 t/m	
Zo 01-09	ZOMERVAKANTIE

Beste ouders/verzorgers,

Vandaag is het koel en bewolkt weer. De zomer lijkt ver weg. Wat een geluk dat de weergoden afgelopen vrijdag met het vieren van St. Jan wel meewerkten! Ik heb prachtige foto's gezien en begrepen dat het een geslaagd en gezellig festijn was. Een waardig, feestelijk afscheid van klas 6. Volgende keer ben ik graag weer van de partij.

Gelukkig is het wel een mooie dag om naar het Archeon te gaan. Klas 5 is zojuist vertrokken. Dat kan alleen met voldoende begeleidende ouders. Dat is gelukkig gelukt. Vanavond slapen de leerlingen in de grote zaal; hoe leuk is dat! Morgen gaan ze naar het klimbos.

Zomerweer of niet, we zijn als team druk bezig met het afronden van dit schooljaar en het voorbereiden van het komende. De oudste kleuters gaan stoeltje passen, hoewel in de bewegende klas 'kussen passen' toepasselijker is. Nieuwe kussens en bankjes voor de bewegende klas 2 zijn binnen. Stapels verse werkboekjes, schriften, blokjes bijenwas, wol en nog veel meer liggen te wachten op komend schooljaar. Afspraken voor schilderwerk in de zomervakantie zijn gemaakt: drie lokalen en de hele buitenboel komen nieuw in de verf.

En de jaaragenda voor ouders is gereed. Althans, zo goed als. Sommige collega's kunnen nog niet alle data vastleggen, omdat ze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van bevestiging door externen. Er komt na de zomervakantie dus wellicht nog een update. Maar de meeste data staan er nu al in. De jaaragenda is als bijlage bij deze Nieuwsbrief gevoegd.

De jaaragenda van Anke Belt zal komend schooljaar wat leger zijn: afgelopen maandag kreeg zij haar dik verdiende diploma van de Vrijeschool Pabo in Leiden. Dat Anke een getalenteerde kleuterleerkracht is wisten wij allang, en nu is dat ook officieel bekroond. Helen Williams en Elvira Nitters zijn de laatste fase van hun opleiding in Leiden ingegaan en mochten ook dit jaar al zelfstandig voor de klas.

Ik gaf het al eerder aan: het team van de Parcival is compleet daar ben ik trots op. We hebben louter enthousiaste en aan de vrijeschool toegewijde teamleden. Die vol passie, met hart en ziel werken aan het onderwijs voor jullie kinderen. Met oog voor een vrijeschool die past in deze tijd. Altijd op

zoek naar balans tussen traditie en vernieuwing. En wetend dat het na inademen ook tijd wordt voor uitademen. Tijdens de zomervakantie bijvoorbeeld.

Over twee weken volgt de laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Tot dan!

Hartelijke groet,
Frank Merten.

Juf Anke is geslaagd!!!

Juf Anke is na een aantal jaren hard studeren geslaagd voor de vrijeschool PABO. Afgelopen maandag mocht zij haar diploma in ontvangst nemen. Uiteraard kreeg zij daar, zeer verdiend, mooie bloemen voor.



Klas 2

De leerlingen van klas 2 leren schaken.



Gevonden voorwerpen

De mand met gevonden voorwerpen is weer meer dan vol. Aangezien de vakantie er bijna aankomt, willen wij u vragen om goed te kijken of er nog eigendommen van uw kinderen liggen.

Bij voorbaat dank

Sint Jan

Het moest even uitgesteld worden vanwege het weer, maar vrijdag 28 juni was het heerlijk weer en hadden we een heel mooi Sint Jansfeest in het Julianapark.





Van hotel naar de klas

Een man en drie kinderen heeft ze en een hond, gered uit Griekenland. De oudste twee kinderen volgen vrije school onderwijs, waar ze min of meer toevallig terecht kwamen... Dat zit zo:

Jaren terug, wachtend bij het kinderdagverblijf, sprak ze een eveneens wachtende opa, die haar vertelde over de vrije school. Kennelijk zó enthousiast dat Elvira dacht: Daar ga ik eens kijken. Dat bleek een goed idee want, Elvira was meteen verkocht. De sfeer deed haar denken aan haar eigen basisschool, waar het gemoedelijk en warm was. Dat voelde hier precies zo.

Zo kwam ze in aanraking met het vrije school onderwijs. In eerste instantie als moeder, want destijds werkte Elvira nog als hotelmanager in het Amsterdams Tropenhotel. Echter er brak corona uit en al snel ging het hotel dicht, werden er mensen ontslagen en stond Elvira op straat. Tijd voor bezinning: "Misschien cliché, maar ik voelde de behoefte om iets bij te dragen aan een betere wereld. Ik dacht: Die begint bij kinderen. "

Dit maakte dat de stap naar het onderwijs snel was gezet. Natuurlijk de vrije school. Niet alleen de sfeer klopte namelijk, maar Elvira kon zich meer en meer verbinden met de ideologie. Regelmatig kan ze direct de link leggen met de praktijk: "Hierover heb ik gelezen en ik zie het letterlijk terug in de klas."

Op dit moment is ze bijna klaar met de vrijeschool PABO in Leiden. Prachtig vindt ze de kunstzinnige vakken, waarmee je kinderen meer laat zien dan alleen schoonheid. Het bewegen - ook met vakken als taal en rekenen - heeft meerwaarde, kinderen onthouden beter door te voelen en beleven.

Elvira heeft verschillende stages gedaan, o.a. in Castricum, waar ze kennismakte met de bewegende klas. "Fantastisch!" Ze kijkt dan ook uit naar volgend jaar, wanneer ze op de donderdag en vrijdag voor de bewegende nieuwe eerste klas gaat staan. Veel bewegen bij een andere opstelling en het grote voordeel van de kring, waarbij iedereen elkaar ziet en je allemaal echt onderdeel bent. Niemand hoeft zijn hoofd om te draaien om de ander te zien. Met al die tafels is het bewegen wel meer gedoe.

In de huidige klas 2 staat Elvira iedere maandag en blijft dat in klas 3 doen. Ook in Zaandam staat Elvira voor een klas 2. Tot aan de zomervakantie vervangt zij daar bovenop nog een leerkracht, waardoor haar weken wel heel goed gevuld zijn.

Ze doet het allemaal met plezier. Wel vindt ze het jammer dat bij lesgeven hoort dat je ook streng moet zijn. "Strenger dan ik wil." In klas 2 ziet ze dat ieder kind al echt een eigen persoon is. "Mooi om te zien. Ook zie je dat de fantasie wat meer ruimte vrijmaakt voor de echte wereld om hen heen."

Welkom Elvira, het is wel geen hotel, maar op onze school is het verblijf fijn en warm en kun je vast en zeker bijdragen aan die betere wereld.

Klas 5

De leerlingen van klas 5 zijn vorige week op excursie geweest naar het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden geweest. Met de trein, wat een avontuur. Het was een mooie dag.



Ziekmelden leerling

U meldt uw kind ziek via de mail: info@parcival-hoorn.nl of u spreekt de voicemail in: 0229-231011.

U kunt uw kind voortaan ook ziekmelden via de Parro app.

Leerling gegevens gewijzigd?

Nieuw telefoonnummer? Nieuw mailadres? Of misschien verhuist?

Geef uw nieuwe contactgegevens zo snel mogelijk door aan de administratie van school, info@parcival-hoorn.nl

Zo houden wij samen onze gegevens up to date en kunnen we u te allen tijde bereiken.

Aanmeldingen voor de kleuterbouw

Wij kunnen helaas geen kleuters meer aannemen voor de schooljaren 2024-2025 en 2025-2026. De kleuterklassen zijn vol. Kleuters die aangemeld worden voor het schooljaren 2024-2025 en 2025-2026 komen helaas op de wachtlijst.

Nog niet eerder in het 47 jarig bestaan van de school hebben wij zoveel aanmeldingen ontvangen. Dat betekent dat onze lijsten met toekomstige leerlingen al zo vol zijn dat wij op dit moment alleen nog kinderen die geboren zijn na 1 november 2022 op de lijst kunnen zetten. Kinderen geboren voor die datum moeten op de wachtlijst geplaatst worden. Dit geldt helaas ook voor broertjes en zusjes. Die krijgen wel voorrang op de wachtlijst. Het is dus zaak uw kind zo snel mogelijk aan te melden.

Helaas moeten wij veel ouders teleurstellen. Dat betreuren wij zeer.

Uiteraard kunt u uw kind op de wachtlijst laten zetten. Wij nemen dan contact met u op zodra er een plaatsje vrijkomt. Het benodigde formulier vindt u op onze website:

<https://www.parcival-hoorn.nl/contact/aanmeldingsformulier>